

HALINA

Erik-Ward Geerlings

## HALINA

*(epiloog zwart/zwart)*

het mag niet donker worden nu  
niet donker  
niet donker  
want ik moet nog een kadootje brengen  
naar een meisje  
naar een zielig meisje  
en ze heet Halina  
een kadootje  
waar is een kadootje?  
een kadootje voor Halina

dit is een kadootje  
ja Halina  
dit is voor jou  
pak het maar uit  
maar ik kom eerst naar je toe  
want jij weet nog van niks  
en ik weet ook niet waar jij bent  
want jij bent alleen op de wereld  
ergens ben jij alleen op de wereld en ik weet niet waar  
maar het kadootje komt er aan en ik zal niet rusten voor ik het je heb gegeven  
ieder mens heeft soms een kadootje nodig  
en jij zeker want jij hebt niemand die van je houdt  
jij bent in de steek gelaten duizend keer  
of je hebt geen ouders  
of misschien heb jij wel ouders maar willen ze jou niet  
omdat jij veel te duur bent  
jij bent veel te duur  
en zoveel mag de liefde niet kosten  
elke boterham die aan jou wordt besteed is er een teveel  
en daarom ben jij te vondeling gelegd  
ze hebben jou in de vuilnisbak gegooid  
en daar lag je een tijd te stinken tussen de uitwerpselen  
en je stikte bijna in de smurrie  
jouw tere huid werd open gereten  
je werd verpletterd door oud ijzer en steen

maar je was net op tijd gered  
door hele lieve mensen  
die hebben jou van een griezelige dood gered  
die hebben jou uit de vuilnisbak gevist  
die hadden zelf geen kind  
en toen namen ze jou in huis  
en deden alsof jij hun kind was  
en dat was je dan ook

je groeide op als kind van deze ouders die je ouders niet waren  
maar dat maakte helemaal niets uit  
zolang er maar van je gehouden werd  
en dat deden ze  
tot ook bij deze mensen het geld op was  
en de liefde onbetaalbaar werd  
toen werd jij opnieuw op straat gezet  
en toen ben je voor jezelf gaan zorgen  
je bent jezelf gaan verkopen  
je verkocht jezelf tegen elk aannemelijk bod  
aan iedereen die het wilde  
je moest wat  
je wist dat aan de liefde een prijskaartje hangt  
je handelde in liefde  
je verkocht en je kocht  
je was van iedereen  
en tegelijkertijd was je van niemand

en op een dag werd je ontdekt  
door een theaterdirecteur  
want die had jou ergens horen huilen

ergens woont het verdriet in jou  
omdat je ooit een keer bent weggegooid  
dat raakt een mens nooit kwijt  
en daarom kan jij zo mooi huilen  
zo hartverscheurend echt  
en dat hoorde de theaterdirecteur

hij nam je mee op reis  
hij zette je op een podium

hij had nog meer artiesten  
en die vertelden een verhaal  
en dan ging jij huilen

de verhalen deden er niet toe  
het waren steeds weer andere verhalen  
maar jij ging altijd huilen  
dat was waar het op uit liep  
waar het altijd om ging

van heinde en verre kwamen de mensen om jou te horen huilen  
ze hoorden wel dat jij van binnen echt verdrietig was  
en dat ben je nog - dat weet ik  
en daarom breng ik jou nu een kadootje

voor het helemaal donker is zal ik je vinden

en toen ging ik langs alle theaters  
en overal vroeg ik: waar is Halina?  
en dan werd er gezegd: ze was gisteravond nog hier  
maar vanavond is ze in het volgende theater  
en toen ik alle theaters had gehad  
had ik haar nog steeds niet gevonden  
en toen werd het donkerder en donkerder  
en ik werd bang  
zo bang als ik ben in het donker  
zo bang als ik ben voor de dood

en dan zag ik je ineens op straat  
je propte een veel te volle vuilniszak in een ondergrondse container  
het kletterde - er zaten flessen in  
gescheiden afval - jou niet gezien

- Halina ben jij het?

- natuurlijk ben ik het stomme lul! wie ben jij nou weer?  
toch niet weer zo'n eikel die zijn hele hebben  
en z'n hele houwen  
en z'n complete hormoonhuishouding  
en al z'n frustraties

en z'n mislukkingen  
in al zijn kleinheid  
op mij projecteert  
en dan denkt  
dat ik hem nodig heb  
die snikkel  
die leuter  
dat potlood  
die smerige fluit  
ik haat mannen die mij zo nodig moeten troosten  
en zo nodig mijn rug moeten masseren  
mijn verdrietige rug  
en mijn verdrietige buik  
en mijn verdrietige borsten  
ben jij zo'n man?  
of ben je zelfs dat niet?  
ben jij geen man?  
als jij een man was zou je mij op een fatsoenlijke manier versieren  
en dan zouden we - voor je je zaad in me leegspuit -  
nog een heerlijk hufterige avond kunnen hebben  
omdat ik godverdomme nou wel eens een kind wil !!  
maar jij bent zo'n man niet  
jij bent geen man  
jij bent een slaaf  
jij bent nog minder dan een slaaf  
jij bent een onderkruipsel  
een hond  
jij bent helemaal niks

- wat moet ik zeggen?  
ik heb alleen maar een kadootje  
wil je geen kadootje?

- een kadootje - ?!?  
NEE! NEE! NEE!

ze deed haar pumps uit en maaide flink om zich heen

- ik wil van jou geen kadootje!  
ik wil helemaal niks van jou!!

EN ZEKER ZEKER ZEKER GEEN KADOOTJE!!!

ga uit mijn buurt !!!!

ik wil je nooit meer zien !!!!

ik stond daar maar

en wist het ook niet meer

en dacht: - okay

dan krijg je het kadootje niet

als jij zo onaardig bent dan maar niet

dan hou ik het kadootje lekker zelf

- en toen begon Halina verschrikkelijk te huilen

zo hard

alsof er een onweer losbrak boven de stad

ze gierde zo intens

alsof alles haar was afgepakt

alsof ze het lot van alle moeders droeg

die ooit een kind hadden afgestaan

aan een hogere macht

hoe kan het verdriet van de mensheid bij één vrouw worden ondergebracht?

ze had dat kadootje dus wél gewild

zoveel was duidelijk

en ze had het ook verdiend

maar ik had me al omgedraaid

en toen ik nog een keer keek was ze weg

want alle verdriet is vluchtig

en Halina is snel als de wind

en nu ligt daar een schoen

is dat Halina's schoen?

heeft zij die laten liggen?

en deze piet of wie het ook is

zwarte roetveeg regenboogpiet

doet er een kadootje in

dit is voor jou Halina

ik hoop dat je het morgen vindt



